

“Ik ben de ware wijnstok ...”

Gebedsblaadje 5^{de} zondag in de Paastijd (2 mei 2021)

OPENER

Gods liefde door Christus groeit en bloeit als een wijnstok die vrucht draagt.
De vertakkingen van de wijnstok staan vandaag centraal.
In het licht van de paastijd is het goed om opnieuw te beseffen hoezeer wij
aan Jezus Christus gehecht zijn en daarin ook verbonden met elkaar.
Mogen wij ons hiervoor openen opdat de liefde van God uitstroomt in onze wereld.

MOMENT VAN INKEER

Heer, soms gingen wij onze eigen wegen. Help ons om, net als de wijnrank
aan de wijnstok, verbonden te blijven met U.
Genees onze kwetsbaarheid en onzekerheid
Heer, ontferm U over ons.

Christus, we doen wel eens 'alsof'. Help ons onze liefde
en vriendschap uit te zuiveren,
vrij van eigenbelang.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, we gingen wel eens andere wegen dan Gij ons zijt voorgegaan.
Help ons naar anderen toe te gaan,
hen te helpen waar het nodig is om samen op weg te kunnen gaan.
Heer, ontferm U over ons.

GEBED

God, die groter zijt dan ons hart,
wij danken U voor de wijnstok, Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij met Hem verbonden blijven
en vruchten voortbrengen van gerechtigheid en liefde.
Dan zal onze aarde mooier worden, leefbaarder, mensvriendelijker.
Dan zal uw Rijk komen op aarde zoals in de hemel.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

EVANGELIE: Joh. 15,1-8

¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

²Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.

⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.
Ik geloof in de Vader van dit leven, die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.
Mens-geworden God van liefde,
Mens voor de anderen, gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.
Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd, die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing.
Ik geloof in dit leven, als weg en mogelijkheid

naar de liefde die volkomen is. Amen.

VOORBEDEN:

voor mensen die de beleving van verbondenheid missen, eenzamen, verlatenen, kinderen, ouderen, alleen in het leven, niemand die hen kent; wees hun toevlucht, hun Vader, hun troost. Laten wij bidden...

voor kinderen die met het woord 'vader' niets kunnen verbinden, wezen, straatkinderen, zwervertjes, bedelaars, door hun vader verlaten; schenk hun de trouw van oprecht lieve mensen. Laten wij bidden...

voor mensen die leven in verbondenheid met U, vaders en moeders, hun kinderen oprecht toegedaan, mensen, solidair met armen en zwakken; bewaar in hen het geduld en de volharding van de liefde. Laten wij bidden...

voor de christenen, met U verbonden, hier en over heel de aarde, geroepen tot liefde voor al uw mensenkinderen, in woord en daad levend vanuit het evangelie; schenk hen de vreugde van de eenheid in U. Laten wij bidden...

EEN LIED TER OVERWEGING : ZJ 779

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.

Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden. Dus blijft in mij, ik blijf in u,
't is waarheid wat ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg,
dus blijft in mij, ik blijf in u, 't is waarheid wat ik zeg.

Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf;
gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt, zal u gegeven zijn.

TER BEZINNING

Zonder Christus kun je geen christen zijn.
Je persoonlijke verbondenheid met Hem, daar begint alles.
Want Christus is alles
en in Hem is alles
en Hij wil alles in jou zijn.
Geloof daarom in Christus.
Met Hem kun je alles.
Geloof in zijn kracht, zijn liefde, zijn leven.
En als je werkelijk gelooft in Christus
en met Hem in gemeenschap leeft,
dan kan ik dit tegen jou zeggen
- en we zeggen het wel eens
om iemand die een beetje onzeker is aan te moedigen:
'Je kunt het! Je hebt het in je!'
Dat heilige leven,
dat leven als christen
waartoe we door Gods Woord worden opgeroepen:
'Je hebt het in je.'
Want Christus leeft in jou.
Hij is de wijnstok,
Jij bent de rank.

(naar Jos Douma)

ZENDING EN ZEGENWENS

De God van liefde en vrede moge u nabij zijn, uw schreden geleiden
en alles wat u ter harte gaat in zijn liefde bevestigen.

Ga dan allen heen in vrede. Alleluia. Alleluia.

leg dit blaadje na gebruik niet terug. Neem het mee naar huis, of gooi het in de papiermand. Dank u!