

Eén in de doop

Bij de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen (16 tot 23 januari 2022)

In het kader van deze week voorzien we drie mogelijkheden die evt. gecombineerd kunnen worden: een bezoek aan de orthodoxe Andreaskerk in Gent in januari of juni (A.), gesprekstafels in parochie of dekenaat over aspecten van een doopspiritualiteit (B.) en het bekijken van enkele getuigenissen op de website (C.).

A. Een bezoek aan de orthodoxe Andreaskerk in Gent



Tijdens de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen zijn we te gast in de orthodoxe parochie in Gent. Recent werd daar de Andreaskerk gerestaureerd en beschilderd met prachtige, sprekende fresco's. Ze verbeelden onder meer enkele belangrijke Bijbel-passages over de doop. We grijpen deze gelegenheid aan om je hartelijk uit te nodigen op **zaterdagmiddag 22 januari** ofwel **zaterdagmiddag 4 juni 2022** voor deelname aan een uniek programma.

Naast een geleid bezoek aan de fresco's in de Andreaskerk worden er gesprekstafels georganiseerd over de betekenis van de doop. We eindigen die dag met een plenumgesprek en een vesperdienst. Het is een mooie gelegenheid om christenen van de andere geloofsgemeenschappen te ontmoeten en met hen in dialoog te gaan.

Je kan hier alleen of samen met enkelen uit je parochie aan deelnemen. Meer informatie en inschrijven via de website: www.levenvanuitdedoop.be

B. Een gesprek in parochie of dekenaat rond doopspiritualiteit, zo mogelijk met christenen van andere Kerken (protestanten, orthodoxen, ...).



We stellen drie mogelijke gespreksrondes voor die telkens een ander element van een Bijbelse doopspiritualiteit aan bod laten komen (zie ook de inleiding in dit boekje op blz. 6). Bij elke ronde vind je achtereenvolgens een stelling, een Schriftcitaat en een uitnodiging tot verder gesprek.

Ronde I

De doop is veel meer dan nieuw leven verwelkomen. We delen er in Jezus' Pasen: de oude mens sterft én een nieuw bestaan opent zich.

'Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.'

(Romeinenbrief 6,3-4, NBV)

Hoe weet ik mij hier uitgedaagd?

Dat we zijn overgegaan van dood naar leven toont zich in een nieuwe manier van handelen en spreken. Hoe zie ik dit gebeuren in het dagelijks leven?

Ronde 2

'Het doopsel leidt tot een revolutionaire gelijkheid tussen allen die het sacrament ontvangen' (Paus Franciscus).

'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.'

(Eerste brief aan de Korintiërs 12,13, NBV)

Door de doop wordt wat menselijk gezien verdeelt tot een eenheid gebracht. Hoe daagt deze zienswijze christengemeenschappen van deze tijd uit? En wat betekent het voor de oecumene (de dialoog tussen de verschillende Kerken)?

Ronde 3

Door de doop komt Gods Geest in je wonen.

'Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?'

(Eerste brief aan de Korintiërs 3,16 NBV)

De verbondenheid met Christus beleven, een nieuwe stijl van leven vinden (ronde 1), een ander soort gemeenschap vormen (ronde 2): het is maar mogelijk in de mate dat Gods Geest in ons werkt. Toch is Hij in de Latijnse Kerk sinds eeuwen de Grote Vergetene: het lijkt wel alsof we op eigen houtje proberen geloven. Hoe daagt dit woord van Paulus je dan uit?



C. Kijken naar getuigenissen over de doop in andere christelijke Kerken op www.levenvanuitdedoop.be

Protestanten, orthodoxen, anglicanen en rooms-katholieken erkennen elkaars doop. Het voornaamste hebben ze dus gemeenschappelijk. Dat neemt niet weg dat er in de praktijk van de Kerken een diverse en rijke beleving van het doopsacrament bestaat.

Welke overeenkomsten of verschillen rond de betekenis van de doop hoor je in de andere getuigenissen? Waar weet je je uitgedaagd?
