

# WEES WAAKZAAM

Gebedsblaadje bij de 1<sup>ste</sup> zondag van de advent in het B-jaar (29 november 2020)

## AANROEPING

In de advent zien we uit naar Jezus.  
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht,  
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.  
Op onze adventskrans brandt reeds een eerste kaars.  
Een lichtje van hoop.  
Een teken ook van onze solidariteit  
met wie het minder goed heeft.

Bidden wij,

Jezus, u bent het licht in ons leven.  
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt  
Jezus, u bent het licht in ons leven.  
Open mij voor uw liefde, o Heer!

## DUIDING

Bij het begin van de advent  
worden ons geen waardeloze bespiegelingen  
over de toekomst voorgehouden,  
wordt ons geen schrik voor  
het zogenaamde einde van de wereld aangeprept,  
maar worden wij uitgenodigd tot actieve inzet  
in onze dagelijkse verantwoordelijkheden,  
ieder op onze eigen plaats binnen onze gemeenschap.

Dat is de beste manier om,  
ondanks de huidige catastrofes,  
mee te werken aan de komst van  
Gods koninkrijk van vrede, waarheid en gerechtigheid.

## MOMENT VAN INKEER

Bidden wij om Gods barmhartige aanwezigheid...

Heer en Vriend Jezus,  
U roept ons op:

kies voor gerechtigheid,  
leef zorgzaam voor mens en planeet.

Maar zie hoe mensen in armoede vaak vergeten worden  
en onze aarde bedreigd in haar leefbaarheid.

U die ons aanstoot tot liefde voor gerechtigheid:

blijf ons wakker schudden,  
roep ons tot ommekeer,  
blijf op onze deur kloppen,  
opdat wij werk maken van solidariteit.  
Ontferm U over ieder van ons...

Heb oog voor ons, God,  
en wees ons barmhartig nabij.  
Vergeef en zend ons op wegen  
van nieuw en eeuwig leven.

## EVANGELIE

(Mc 13: 33-37 / citaat / NBV)

*Jezus zei,  
'Jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt,  
's avonds, of midden in de nacht,  
bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg.  
Laat hij jullie niet slapend aantreffen  
wanneer hij plotseling komt.  
Wees waakzaam!'*

Tegenslagen, weemoedigheid en ontgoocheling kunnen zó de overhand krijgen dat onze gelovige blik vertroebeld wordt. Onze maatschappij lijkt ontwricht, door fysiek en verbaal geweld, door een wereldwijde pandemie, door morele ontreddeing. We maken een periode mee waarin verschrikkingen ons van alle kanten tegelijk lijken te treffen. En we vragen ons af: 'Hoelang gaat dit nog duren?'

Het evangelie geeft hierop geen antwoord en doet geen voorspellingen over tijd en uur waarop de situatie zal veranderen.

Maar wel klinkt een oproep tot **wakkerheid**, een uitdaging om ook thans, te midden van de ontgoochelingen, alert te zijn en toch de schamele tekens van schoonmenselijkheid te zien die verwijzen naar Gods liefdevolle aanwezigheid... (Frans Mistiaen sj)

## **VOORBEDEN**

Omdat God liefde is willen we bij hem uitspreken wat er leeft in ons hart...

Bidden wij

om een waakzaam en wakker hart  
dat God herkent in het gelaat van de ander,  
vooral in het gelaat van hen  
die arm en kwetsbaar door het leven gaan...

om een luisterend en meelevend hart,  
dat open staat voor de zorgen en de vragen van medemensen...

om een gelovig en hoopvol hart  
waarin plaats is voor een bijbels woord  
en een uitzien naar Jezus, midden onder ons...

om een blij en warm hart  
dat gerechtigheid beoefent  
doorheen onze inzet voor een huis  
en een thuis voor iedereen...

Luister naar ons bidden, God, hoor ons, verhoor ons. Amen.

## **BEZINNING**

Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die een neus hebben  
voor de kleine noden van hun burenen,  
zij die maar een half woord  
nodig hebben om te verstaan,  
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben  
voor een plotse gast.

Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die steeds weer  
de vinger op de open wonde leggen,  
zij die geduld opbrengen  
voor altijd weer dezelfde vragen,  
zij die tegen beter weten in  
toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die achter regels en wetten  
de mens zien, ook de sukkelende,

zij die begrip opbrengen  
voor hen die zich de derde keer stoten,  
zij die willen geloven dat mensen  
op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar  
zij die met open ogen leven  
en met een open hart,  
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten  
mensen niet altijd tot hun recht laten komen.

Ze zijn **on-be-taal-baar**  
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen  
God zal hen tegemoetkomen.

(Kris Buckinx, april 2020)

## **OPROEP**

*‘Wees alert voor de mens die een beroep op je doet  
en een antwoord van medemenselijkheid van je vraagt.*

*In die mens komt God jou tegemoet.’*

## **GEBED**

God van het eeuwige licht,  
zie de wereld aan  
en laat het licht de duisternis keren.

Breng uw liefde aan het licht  
en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.

Streel het gezicht van mensen tot leven,  
opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.

Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld  
als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.

Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.

(Vrij naar Kees Pannekoek)

Bronnen: Liturgiemap Welzijnszorg 2020, NBV-Bijbel en Bijbel in 1000 seconden  
*Neem dit blaadje na gebruik mee naar huis, of gooi het bij het verlaten van de kerk in de  
voorzien papierdoos. Leg het in geen geval terug bij de nog te gebruiken blaadjes.  
Dank voor uw medewerking!*