

HET VORMSELTRAJECT

Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Jullie denken er aan volgend jaar het vormsel te vieren. En u vraagt zich ongetwijfeld af hoe dat in zijn werk gaat.

Dat willen we in deze tekst uit de doeken doen.

OPGELET: Omwille van de aanhoudende covid-19 pandemie, en de mogelijkheid van een tweede besmettingsgolf in de herfst van dit jaar, is alle onderstaande informatie, zowel wat de inhoud als de vormgeving van het vormseltraject in het werkjaar 2020-2021 betreft, **ONDER VOORBEHOUD**. Dank voor uw begrip.

OPNIEUW KIEZEN

Voor velen onder jullie is het misschien al een hele tijd geleden dat jullie nog in de kerk kwamen. Dat geeft niet. We weten immers dat kerkbetrokkenheid al lang geen vanzelfsprekendheid meer is. Geen enkel mens wordt nog als christen geboren, men dient het te worden.

En om christen te kunnen worden, moet je er zelf voor kiezen.

Bij het doopsel waren het de ouders die ervoor kozen hun kindje aan God toe te vertrouwen en het te laten opnemen in de kerkgemeenschap.

Nu, zo'n goede tien jaar later, worden jullie opnieuw voor diezelfde keuze gesteld, maar deze keer zijn het niet alleen de ouders die de beslissing nemen. Het is op de eerste plaats aan de kinderen zelf dat we nu de vraag stellen: willen jullie Jezus en de Kerk beter leren kennen? Willen jullie het evangelie ontdekken als een inspiratiebron in jullie leven? Willen jullie een leven uitbouwen waarin God en alles wat goed en mooi is een plaats heeft?

Als uw kind daar 'ja' op antwoordt, dan stellen we de vraag ook opnieuw aan de ouders: vindt u het zelf zinvol, als ouder, dat uw kind die stap zet in zijn of haar leven, en Jezus tot een blijvend voorbeeld neemt op zijn of haar levensweg? Indien uw kind dat inderdaad wil, heeft hij of zij dan ook uw steun? Zonder uw hulp, beste ouders, zonder uw engagement, loopt dit vormseltraject immers het risico weinig impact te hebben op het leven van uw kind.

En dat kan de bedoeling niet zijn. Het vormsel is het begin van een bewust gelovig leven, waarbij ons een voorbeeld voor ogen wordt gehouden, het voorbeeld van Jezus zelf en van allen die hem trachten na te volgen.

Daarom leggen we in het vormseltraject twee accenten:

- Op de eerste plaats willen wij de kinderen laten proeven van het christelijk geloof, en van wat het betekent als gelovige in het leven te staan;
- daarnaast willen we hen ook laten kennismaken met de Kerk, de geloofsgemeenschap, die het verhaal van God met de mensen verder vertelt, die dat verhaal handen en voeten geeft door zich dienstbaar op te stellen in de wereld, en die dat geloof viert op zondag.

Het vormseltraject van vandaag heeft in dat opzicht heel erg weinig te maken met wat sommige ouders vroeger nog hebben gekend: de *lering*, waarbij men wekelijks voor een uurtje in kleine groep bij een catechist 'les' kreeg. Neen, tijdens het vormseltraject wordt er weinig geleerd, en zeker geen 'lesgegeven'; er wordt wel verder kennism gemaakt met het christelijke geloof en de christelijke gemeenschap: wie wij zijn, wat wij geloven, wat wij doen. Daarvan willen wij, zoals gezegd, uw kind laten proeven.

Maar niet alleen uw kind.

Op gezette tijden zullen we net zo goed rekenen op de aanwezigheid en participatie van de ouders. Uw kind heeft nood aan voorbeelden, op de eerste plaats aan úw voorbeeld. Indien u niet achter dit traject staat, beste ouders, is de kans groot dat uw kind dat ook niet zal doen.

HET VORMSELTRAJECT TOEGELICHT

Hoe willen we dit waarmaken, dit samen groeien in geloof?

Misschien bent u zich er niet van bewust, maar de organisatie van de kerk in Vlaanderen onderging de laatste jaren nogal wat veranderingen. We gaan u niet lastigvallen met de details. Wel willen we u meegeven dat de tijd dat elk dorp of elke wijk ook een eigen parochie was voorbij is. De nieuwe parochie waartoe wij behoren omvat de fusiegemeenten Wetteren en Laarne. Binnen die parochie zijn er 4 kerken, waar op zondag eucharistie wordt gevierd. Dit zijn ook de 4 vormselkerken van onze parochie. Daar kan uw kind aansluiten om zich voor te bereiden op het vormsel, en er ook gevormd worden.

Het vormsel en de voorbereiding daarop noemen we het **vormseltraject**. Dat bestaat eerst en vooral uit zo'n 7 catechesemomenten.

We hopen jullie op de eerste plaats een ervaring aan te bieden, een 'opsnuiven' van het geloof, veel meer dan een lesje dat moet van buiten geleerd worden. Daarom gaat een catechesemoment ook altijd samen met een viering. De eucharistie is immers een fundamenteel onderdeel van ons christen-zijn.

7 CATECHESEMOMENTEN MET INHOUDELIJK-AANSLUITENDE EUCHARISTIE		
NAAM	STERK MOMENT	THEMA
(On)bekend is (on) bemind	Naamopgave	Ik ben geroepen: God kent ons bij naam en houdt van ieder van ons
God, mijn <i>bovenste</i> beste Buur		Kerkverkenning... en ruimer
Een oud Boek vol nieuwe verhalen	Overhandiging evangelie	De Bijbel, het verhaal van God met de mensen
Geloven is een feest!		Christen worden door de initiatiesacramenten: doop – vormsel – eucharistie
Geloven moet je <i>doen!</i>	Overhandiging geloofsbelijdenis	Geloof zet aan tot inzet
Hallo God!	Overhandiging Onze Vader	Persoonlijke relatie met God / gebed
Geloven – niet voor watjes	Kruisopname	Veertigdagentijd – 100% engagement

De volgorde van de catechesemomenten kan verschillen van vormselplek tot vormselplek.

Geen van deze catechesemomenten is vrijblijvend: uw kind wordt op elk catechesemoment verwacht. Gebeurt het al eens een uitzonderlijke keer dat uw kind er toch niet bij kan zijn, dan verwachten we dat u ons dit op voorhand meldt.

Daarom is het ook goed om weten dat de dagen waarop de catechesemomenten doorgaan verschillend zijn van vormselplek tot vormselplek. Op die manier kunt u de vormselplek kiezen die het best overeenstemt met uw agenda. We komen daar zo dadelijk nog op terug.

Het is mogelijk dat er een of meerdere catechesemomenten zullen doorgaan voor de vier vormselplekken samen. Omwille van de coronacrisis zijn daar nog geen afspraken rond gemaakt. Deze gezamenlijke catecheses, indien ze er komen, zullen sowieso gewoon deel uitmaken van de agenda van uw vormselplek.

Naast de catechesemomenten met inhoudelijk aansluitende viering, nodigen we u en uw kinderen ook uit naar een aantal bijzondere vieringen: Allerheiligen, Kerstmis, Aswoensdag, Pasen en een speciale verzoeningsviering voor het vormsel. Het spreekt voor zich dat u in *elke* zondagsviering van harte welkom bent!

Tenslotte biedt elke vormselplek mogelijks ook nog een aantal eigen bijkomende activiteiten aan. Sommige daarvan zijn verplicht, uit andere kan er een vrije keuze

worden gemaakt. We verwachten dat elk kind minstens 1 keuzeactiviteit bijwoont. Elke vormselplek beslist autonoom welke keuzeactiviteiten ze aanbiedt. De lijst waaruit kan worden gekozen zal u voor het begin van het werkjaar door de verantwoordelijke van uw vormselplek worden bezorgd.

HOE PAKKEN WE HET VORMSELTRAJECT CONCREET AAN?

De vier vormselplekken bieden een gelijk(w)aardig vormseltraject aan, met gelijklopende inhoud, maar er zijn enkele praktische verschillen. We hebben ze voor u op een rijtje gezet:

PLEK	DAG & UUR	PLAATS	OUDERS	ANDERE
Kalken	Catechese in regel op zaterdagmiddag, gevolgd door eucharistie (18:00)	Altijd in de kerk		
Laarne	Catechese in regel op zondagmorgen, beginnend met de eucharistie (09:30)	Viering in de kerk, catechese in een lokaal in de buurt van de kerk		Deelname aan het catecheseweekend is verplicht
Massemen	Catechese in regel op zondagmorgen; men begint met een inzingmoment voor de zondagsviering (08:45)	Altijd in de kerk	Van minstens 1 ouder wordt verwacht dat hij of zij aan het catechese-moment deelneemt	
Wetteren	Catechese op uiteenlopende dagen. De viering die bij de catechese aansluit gaat door op zondag (11:00)	Catechese op verschillende locaties (wordt vooraf meegedeeld), viering in de kerk		Deelname aan het catecheseweekend is verplicht

Het staat u en uw kind vrij te kiezen voor de vormselplek waarvan de concrete organisatie u het beste ligt. Eens u een vormselplek heeft gekozen verwachten we dat uw kind het hele traject op die plek doorloopt en ook daar het vormsel ontvangt. Het bij elkaar *sprokkelen* van catechesemomenten in verschillende vormselplekken is niet toegelaten...

Als bijdrage in onze kosten vragen wij € 30. Daarin inbegrepen zijn: verzekering, drukwerk en catechesemateriaal, vormselkruisje, iets lekkers nu en dan... In Laarne en Wetteren wordt voor deelname aan het catecheseweekend (twee overnachtingen) nog een extra bijdrage van € 35 gevraagd. Vervoer naar de kampplaats is niet in de prijs inbegrepen.

INSCHRIJVEN DOET U THUIS

Hoe moet het nu concreet verder?

U heeft deze tekst op onze parochiale webstek geraadpleegd. U bent reeds op de goede weg.

Op de startpagina vond u in de menubalk de tab VORMSEL, met daaronder ALGEMENE INFO.

Daar vindt u ook de link naar het inschrijvingsformulier (vanaf 5 juni 2020).

Op dat inschrijvingsformulier begint u met de vormselplek aan te vinken waar u met uw kind voor kiest. We herhalen nogmaals: eens u een vormselplek gekozen heeft, verwachten we dat uw kind op die vormselplek het hele vormseltraject doorloopt en het vormsel ontvangt.

Daarnaast vult u het formulier verder in. Het is belangrijk dat u een email adres opgeeft aangezien alle verder communicatie, zoals uitnodigingen voor de catechesemomenten, per email zal verlopen.

Onderaan het formulier zal u ook viermaal om een akkoord worden gevraagd, dit in het kader van de privacywetgeving. Op de eerste vraag kan u niet anders dan 'JA' antwoorden, anders is inschrijven niet mogelijk. Met de drie andere vragen staat het u vrij al dan niet akkoord te gaan.

Heeft u het formulier helemaal ingevuld dan drukt u op de toets INDIENEN, en uw formulier komt automatisch terecht bij de verantwoordelijke van de vormselplek waar u voor gekozen heeft. Deze verantwoordelijke zal ervoor zorgen dat u tijdig, per email, wordt uitgenodigd voor het allereerste catechesemoment.

Wat de betaling van het inschrijvingsgeld betreft, ook daar zijn er verschillen per vormselplek. Op sommige plaatsen aanvaardt men enkel betaling via overschrijving, op andere enkel contante betaling. We vragen uw begrip voor deze kleine lokale verschillen.

Uiterste datum van inschrijving voor het vormseltraject 2020-2021 is 25 september 2020. We behouden ons het recht voor na die datum geen inschrijvingen meer te ontvangen.

Oproep

Wij kunnen onmogelijk alle elfjarigen van Wetteren en Laarne persoonlijk contacteren. Daarom rekenen we ook een beetje op u. We doen in het bijzonder een beroep op de kinderen: vraag aan je vriendjes uit de klas wie van hen zijn of haar vormsel gaat doen volgend jaar. Het is de beste manier om hen eraan te herinneren dat ze zich voor 25 september moeten inschrijven.

TOT SLOT

We hopen dat we een goed beeld hebben weten te schetsen van wat het vormseltraject inhoudt, en dat u over voldoende informatie beschikt om een keuze te maken: de keuze voor een vormselplek, maar nog fundamenteler, de keuze om al dan niet aan dit vormseltraject deel te nemen.

Indien bepaalde zaken niet helemaal duidelijk zijn mag u ons daar gerust op aanspreken.

We raden u aan, wanneer u zich heeft ingeschreven, regelmatig de parochiale webstek te raadplegen; u zult er immers steeds de allerlaatste info over het vormseltraject terugvinden.

We hopen van harte jullie in de nabije toekomst persoonlijk te mogen verwelkomen.

Graag tot dan,

de catechisten van de Gabrielparochie in Laarne & Wetteren
en pastoor-deken Yvan Stassijns

Dit zijn de catecheseverantwoordelijken per vormselplek:

Kalken	Nadine Temmerman - nadinetemmerman@hotmail.com
Laarne	Paul Rohaert – vormsel.laarne@gmail.be
Massemen	Erna De Keulenaere - catechesezuid@gmail.com
Wetteren	Karolien Buysse - vormseltraject.wetterencentrum@gmail.com